



*Ture omkring
Freerslev,
Førslev & Ørslev*

**Sofiedal Hestehave,
Hesselbjerg og Havemark**



0 1 km 2 km



Lilla tur  14,8 km

Gul tur  17 km

- Sofiendals Hestehave.** Sofiendal Hovedgård fik sit navn efter A.G. Moltkes anden hustru Sofie Hedvig Raben, og hun gav dermed også navn til hestehaven, som egentlig er betegnelsen for et indhegnet markstykke, der er græsningsplads for heste.
- Hastrupgård.** Gården tilhører Bregentved Gods. Den var oprindeligt fæstegård under grevskabet, men har siden 1892 været en forpagtergård.
- Torpeskov.** I skovbrynet står der en mindesten over lægen Carl Johan Bruhn. Han blev som den første engelsk uddannede SOE-agent (Special Operations Executive) landsat med faldskærm d. 28. december 1941. Bruhns faldskærm foldede sig ikke ud, og han blev dræbt på stedet. Hvert år d. 4. maj om aftenen mindes man på stedet Carl Johan Bruhn med taler, tændte lys og æresvagt.
- Kværrede Vænge.** Navnet Kværrede er sammensat af ordet kværn (møllekværn eller vandmølle) samt ordet ved, som betyder skov. Vænge er en almindelig betegnelse for et indhegnet jordstykke – en vang.
- Den gamle Tollerød Skole.** Den blev oprettet og bygget i 1834 på et sted, hvor der i forvejen lå et gammelt, faldefærdigt hus „Skaaningshuset“. Det betød, at skolen ind i 1900-tallet gik under navnet „Skaaningskolen“.
- Stenkilde, Stenkilde bæk og Kildelunden.** I den sydlige del af Boholt Skov, som afskæres af landevejen, ligger Kildelunden. Her findes Stenkilde, som har givet navn til både lunden og den forbi løbende bæk. Oksedriverne, der kom fra Sydsjælland på vej til København, havde flere drikkesteder til deres dyr undervejs. Et af dem var Stenkilden. Ruten fortsætter gennem Boholt Skov og Pasbjerg Vænge.
- Terslev og Freerslev Overdrev.** Overdrev er uopdyrkede områder, som tidligere blev brugt som græsning for landsbyens dyr. Nu er der bebygget, fortrinsvis med mindre ejendomme.
- Sofiendal Hovedgård.** Her lå oprindeligt under Bregentved hovedgård ladegården Stenkelstrup, opkaldt efter den landsby, der blev nedlagt for at give plads til ladegården.
- Haslev Orned**
- Ruten kan afkortes ved at følge stiplede linie (ruten er 8,8 km.): Begynder som lilla rute, men ved **Præsteskovhus** lige før transformator følger man stien langs en grøft. Herefter krydses **Næstved-Roskilde jernbanelinien**. Banen åbnede den 4. oktober 1870. Ruten fortsætter gennem **Freerslev Overdrev** og forbi **Sofiendal Hovedgård** tilbage til Haslev.
- Ruten kan afkortes ved at følge stiplede linie (ruten er 9,6 km.): Her passerer **Skovgården**, som er frikøbt fra Bregentved Gods og har været i familiens eje i 7 generationer.
- Det fortælles at under Den Sorte Pest gik det hårdt ud over befolkningen i **Øde Førslev**, hvor mange døde, mens man overlevede i **Levetofte**.
- Førslev Kirke.** Kirken nævnes omkr. 1370 i Roskildebispens Jordebog. 1673 får Henrik Rantzau til Krapperup (i Skåne) og Eskildstrup kirken i sin besiddelse og kom under stamhuset Giesegård. 1. februar 1926 gik kirken over til selveje. Bygningen består af et romansk kor og skib, begge forlænget efter 1250. I korets murværk findes rester (kvadre af Faxekalk) af den romanske kirke fra 1100-tallet. Sakristi, våbenhus og tårn er alle fra middelalderens slutning. Som kirken fremtræder i dag, er den stærkt præget af den omfattende restaurering i 1876. Bl.a. blev skibet fuldstændigt skalmuret og kirkens øvrige bygningsdele stærkt restaureret med nye munkesten. Desuden blev der indsat nye spidsbuede vinduer.
- Førslev Gl. Købmandsgård.** Førslev Gl. Købmandsgård er en af landets ældste forretninger, hvor stuehuset er helt tilbage fra 1858. Her finder man både købmandshandel og hyggelige kaffe-

stuer, hvor der er mulighed for at få noget at spise. Købmandshandelen er en blandet landhandel af gammelt og nyt, som f.eks. bidesild, kandis og sivsko. De 3 længer, som hører til stedet, er bygget i midten af 1700-tallet, og her åbnede for kort tid siden Galleri Billedladen, der sommeren igennem har skiftende udstillinger. I en af længerne er der bevaret et gammelt karlekammer, hvor flere af karlene har skrevet deres navne m.v. på hanebjælkerne. Købmandsgården er oprindeligt fæstegård under Eskildstrup. Købmandsgården har åbent torsdag, fredag, lørdag og søndag.

- Ørslev Kirke.** Kirken, der er anneks til Terslev, nævnes i Roskildebispens Jordebog omkr. 1370. Den ejedes 1673 af Henrik Rantzau til Krapperup (i Skåne). Kirken kom senere under stamhuset Giesegård, men gik over til selveje 29. januar 1914. Bygningen består af et romansk kirkeskib og gotisk korudvidelse, tårn og våbenhus. Resterne af den romanske kirke ses i skibets sidemure (kvadre af Faxekalk). Indtil restaureringen i 1933 var kirken gulkalket med hvide blændinger.
- Havemarksvej.** Adgangsvejen fra Havemarksvej til Terslevvej blev anlagt, fordi man ønskede en genvej ind til Haslev, så det var nemmere at transportere blandt andet grise til slagteriet. Vejen blev tinglyst i 1909 og stempelafgiften var 5 kroner og 65 øre.
- Tjæreby.** Navnet Tjæreby stammer fra den landskabsform, som Tjæreby ligger i, nemlig en skråning ned mod en lavning med et vandløb, og som i meget gammel tid kaldtes en „Tjerne“, som stammer fra oldnordisk. Tjerne findes endnu og bruges på svensk og er så senere blevet ændret til „Tjære“. Gårdene i Tjæreby blev ejet af Bregentved, som begyndte udskiftningen i 1778.
- Rønnegård.** Rønnegården har tidligere fungeret som fattiggård for Terslev Sogn, muligvis 1870-1899.
- Vendebækken**
- Vi kører rundt om **Øllemosen**.

Stenkilde

