

Ture omkring Terslev & Bjerrede

Munkeskov og Boholt Skov



Forsidefoto: Terslev kirke

Ingelstrup Kapel



Lilla tur  11,5 km

Gul tur  10 km

- Landsbyen Terslev** daterer sig tilbage til før år 1000. Indtil for 150 år siden områdets største landsby.
- Terslev kirke** er bygget i Valdemarstiden omkring år 1200. Udvidet op gennem middelalderen med kor, sakristi, våbenhus og tårn. Døbefont i granit fra 1200. Prædikestol i bruskbarok fra ca. 1650 med evangelister, engle og dyder. Kirken blev istandsat i 1867. Fra den tid stammer bænkene og de nygotiske støbejernsvinduer. Kirkeskib og lysekroner fra 1917 skænket af familien Lunn på Sofieldal til minde om deres datter Isse, der døde kun 10 år gammel. Kirken igen restaureret i 1979, herfra stammer korudsmykningen: tre kalkmalerier af cobramaleren Mogens Balle og et vævet vægtæppe af hans ægtefælle Margrethe Balle.
- Sølvskatten** fra Terslev. 100 meter øst for kirken, hvor der nu er legeplads for børnehaven, fandt 2 drenge den 11. september 1911 en nedgravet sølvskat, som stammer fra vikingetiden. Dette er en af de største sølvskatte fundet i Danmark, og den er nu udstillet på Nationalmuseet.
- Terslev Børnehaven**. Her var indtil 1956 skole. Dette var en af Christian den 5.'s rytterskoler. Den gamle indskrift i sandsten fra skolens indvielse kan ses indmuret i den nye skole udenfor byen.
- Terslev Kro**. Den oprindelige kro med bindingsværk og stråtag nedbrændte nytårsnat 1969-70. Den nuværende kro blev bygget i 1972.
- Terslev forsamlingshus**. Blev bygget af sognets beboere i 1886.
- Kraftvarmeværket**
- Det tidligere andelsmejeri **Tøpkilde**.

Ingelstrup Kapel



- Tøpkildegården** – et lokalt højdepunkt (ca. 70 m over havet) med en flot udsigt mod syd.
- Terslev skole**, bygget i 1956 som centralskole. Ved siden af ligger en lille idrætshal, Terslev hallen som sognets folk byggede i 1996. Vejen går forbi Stengård og Østergård, ligeledes passerer vi Enghavegårdsvej, som fører til Enghavegården. Gården blev tidligere ejet af Gladsaxe kommune.
-  Fra **Munkeskoven** fortsætter vi mod Bjerrede. I Munkeskoven kan der foretages spadseretur ad lilla rute rundt om Bagholt Mose. Turen er på 2,3 km, og der henvises til separat folder „Spør i landskabet“, som kan fås på Turistkontoret. Vi fortsætter forbi Årløse – op ad „Årløsebakken“ tilbage mod Terslev.
- Terslev Gymnastik** og Idrætsforenings klubhus med fodboldtræningsbane.
- Terslev ny kirkegård** – anlagt omkring 1870.
- Vasegården** – navnet er opstået ved, at der op ad gårdens grund var en lav, vandrig bræmme. Denne skulle vejen hen over, og derfor måtte man lægge en „vase“, som blev lavet ved at man lagde rafter og stager samt store grene med ris i meget tæt lag. Dette kombineret med grus og sten forhindrede, at man sank ned i den bløde bund.
- Ulstrup**. På hjørnet af Bjerredevej og Ulstrup Bygade lå en af sognets mange små brugsforeninger. I dag en almindelig beboelsesejendom. I Ulstrup lå i gammel tid også et hospital. Ikke et sygehus, men et herberg for vejfarende på hovedvejen fra København og sydover. Til venstre ses Stubbjerg (51 m. over havet). Ad det bakkede terræn med Hesselbakke og Pølsebakke nås frem til Boholt skov og
- Hejede Huse**, en mindre samling huse.

Terslev kirke



- Ingelstrup Kapel**. Kapellet blev tegnet og bekostet af justitsråd og arkitekt O.H. Lund fra Tågerudsgård i 1890-91, fordi han syntes, der var for langt til kirken i Sædder. I 1949 kom en klokke i egetræsstabel til. Folkeviddet har døbt det „Lunds Domkirke“. Kapellet betjenes af præsten i Sædder. På den lille kirkegård er bygherren begravet (død 1919). I 1920'erne hed præsten her P. Dahl. Han var en periode kirke- og kulturminister under Stauning. Fra den tid stammer det flotte alterbillede i det lille kapel: et fransk maleri fra 1700 tallet af Jesus som 12årig i Templet i Jerusalem, udlånt på ubestemt tid fra Statens Museum for Kunst. Indtil kommunalreformen og etableringen af sydmotorvejen var Ingelstrupvej både amts-, kommune- og sognegrænse.
- Boholt skov**, som ejes af Bregentved og er på næsten 200 tdr. land. Skoven ligger på et højt og bølgende terræn og rummer fortrinsvis bevoksninger med bøg og eg. Skovvejen fortsætter gennem
- Pasbjerg Vænge** som er et næsten 100 tdr. land stort indhegnet areal, der tidligere blev brugt til fællesgræsning for kvier og plage. Tilbage til Bjerrede langs Terslev Overdrev, Terslev Enghave samt Munkeskov.